

Bosbode 8

26-11-2021



Belangrijke data

1 december	Surprise en gedicht mee naar school groep 5 t/m 8
2 december	Sinterklaasviering op school (i.p.v. 3 dec!!!)

Corona – update

Het aantal besmettingen in de samenleving loopt helaas nog steeds op, wij merken dat ook bij ons op school. Het kabinet heeft 22 november 2021 in een beleidsreactie op basis van het nieuwste advies van het OMT benadrukt dat een goede naleving van de (basis-)maatregelen cruciaal is om het aantal besmettingen omlaag te brengen.

Dit betekent het volgende:

- Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen op school moeten zijn;
- Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit niet anders kan;
- Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar;
- Leerlingen houden, waar mogelijk, 1,5 meter afstand van de medewerkers;
- Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen;
- Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve testuitslag is ontvangen. Iedereen gaat in quarantaine als een huisgenoot, of ander nauw contact, positief is getest.

Daarnaast gelden voor iedereen, dus ook voor de leerlingen, de basismaatregelen:

- handen wassen;
- geen handen schudden;
- bij klachten **testen** en thuisblijven.

Bij het schrijven van deze Bosbode zijn wij wederom in afwachting van een persconferentie. Wij hopen dat de scholen open kunnen blijven. Uiteindelijk is ons primaire doel om fysiek onderwijs te kunnen blijven geven. Wij hopen daarom dat u onze maatregelen respecteert!

Sinterklaas

Deze week hebben alle leerkrachten op school geslapen om 'toezicht' te houden op de 'Rommelpieten'. Helaas is het niet helemaal gelukt om ze tegen te houden. Wilt u weten hoe dit is afgelopen? Kijkt u dan naar het filmpje via [deze link](#).



Wij vieren het Sinterklaasfeest met de kinderen op 2 december. Dit zal een passende viering zijn binnen de huidige maatregelen. Helaas dus weer geen gezamenlijk onthaal maar we gaan er met de leerlingen een gezellige dag van maken!



Personeel

Deze week is groep 7A een dag thuis gebleven in afwachting van de test van de leerkracht.

Advent

Aanstaande maandag zullen wij op school de eerste kaars aansteken op de adventskandelaar. In iedere klas zal er vier weken lang aandacht zijn voor de aanloop naar kerst.

Bij elke kaars zal er een bijbel verhaal verteld worden:

- kaars 1 Zacharias en Elisabeth
- kaars 2 Johannes wordt geboren
- kaars 3 Een engel komt bij Maria
- kaars 4 Het kerstverhaal

Laten we nu samen dromen
van de vrede die zal komen
Steek een kaars aan
sta eens stil
bij wat Kerstmis zeggen wil

Ik droom van een wereldfeest
daar danst geen kind alleen
wij denken aan dat feest bij kaars een

Ik droom soms van een wereldplein
en iedereen speelt mee
wij denken even aan dat plein bij kaars twee

Ik droom soms van een wereldstad
waar ik geen honger zie
wij denken aan die dat bij kaars drie

Ik droom soms van een wereldpark
je zingt er met plezier
wij denken even aan dat park bij kaars vier

Laten al die mooi dromen bij het kerstkind samenkomen
voor we nu weer verder gaan, steken we de kerstkaars aan

Blijf maar hopen, blijf maar dromen want de vrede zal ooit komen
Blijf maar hopen, blijf maar dromen,
want de vrede komt

Fijn weekend allemaal!